

Spreuken 20:7

Het leven van een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid, welzalgig zijn zijn kinderen na hem. Dit is de weergave uit de herziene Statenvertaling.

In de Naardense bijbel staat het nog mooier beschreven.

Een rechtvaardige wandelt in zijn gaafheid; zalig, zijn zonen ná hem.

Wat een prachtige tekst, enkele gedachten hieruit.

Het staat er zo simpel, heel eenvoudig vertaald kun je zeggen: iemand die rechtvaardig, die goed is, hij doet goed op zijn weg, en de vruchten van zo'n mens zijn dus logischer wijze ook goed. Een goede appelboom geeft goede vruchten.

En wie profiteert er als eerste van die vruchten, degene die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Of degene, in geval als er geen kinderen zijn, die met hem in contact zijn. Zijn burens, de mensen op zijn werk, zijn familie, zijn vrienden.

Maar rechtvaardig zijn wordt je doordat je Jezus Christus bent gaan geloven en Hij alles wat niet gaaf in je was, heeft vergeven en aan het herstellen is. en te gelijker tijd moet die rechtvaardigheid uitgroeien naar een volwassenheid, tot een gaafheid.

Die rechtvaardige wandelt, leeft, beweegt zich in zijn gaafheid. Gaafheid die hij vanaf zijn geboorte heeft gekregen. We zeggen van kinderen vaak dat ze zo gaaf zijn, zo puur, zo zuiver, en daar genieten we ook zo van, nu dié gaafheid moet de rechtvaardige zien te behouden.

Als die gaafheid beschadigd is dan zal die gaafheid zich weer moeten vernieuwen en oorspronkelijk worden. En dat kan, door het grote wonder dat, doordat hij tot het geloof in Jezus Christus gekomen is, hij rechtvaardig geworden is. En dat is zo iets geweldigs, er wordt dan weer recht gezet wat kapot gemaakt is, wat niet zuiver meer is.

Er ligt een heel leven van herstel, van ontwikkeling van opbloeien voor je.

Een rechtvaardige verlangt naar datgene wat recht is, eerlijk is, want hij ervaart dat eerlijkheid bij hem hoort, dat hij daardoor een leven heeft, wat openheid en blijdschap in houdt en dat straalt hij uit.

Er wordt zo vaak in de bijbel gewaarschuwd tegen leugens en bedrog. Jacobus heeft zelfs een heel gedeelte gewijd aan de tong, wat voor een ellende er uit voort kan komen als je die tong gebruikt om leugens mee uit te spreken en daardoor leugens te verspreiden.

Ik realiseerde me van de week ineens dat de eerste scheiding met God al ontstond doordat de mens de leugen geloofde.

Heeft God niet gezegd, zei de slang tegen Eva. En daar kwam hij met zijn leugens of beter gezegd met zijn halve waarheden, want meestal lijkt zo'n halve leugen zo waar, en trap je erin.

Hele gemeentes zijn kapot gegaan doordat er leugens werden verteld en geloofd met als gevolg er was geen relatie meer en er kwam een scheiding.

Hele vriendschappen zijn uit elkaar gegaan puur door het geloven van leugens en wat iets heerlijk's blij's moest zijn, werd een bron van verdriet.

En ook in het dagelijkse leven, leven mensen soms jaren in onmin met elkaar omdat die af die een leugen over de ander had gehoord en geloofd.

Is er niet een kinderliedje, dat zingt; Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort? En bewaar je mond, bewaar je mond, voor wat je spreekt.

Het is zo belangrijk dat je waar bent, dat je rechtvaardig bent, als je leugens verspreid hebt, dan kom je in een relatie met de vader der leugen en die is verbonden met de dood. Dan raak je van je weg af. En kom je op een andere weg.

Maar het is minstens zo belangrijk dat je toetst en onderzoekt datgene wat op je af komt, is het waar? Is het in eenheid met Gods denken? En neem het anders niet aan. Zelfs als je

woensdag 17 januari 2018

dingen over elkaar hoort, neem ze nooit aan of je moet navraag bij de persoon in kwestie hebben gedaan.

Er zijn zoveel relaties kapot gegaan doordat anderen zeiden...

En als een relatie kapot is kun je die ander niets meer geven, maar je kunt ook niets meer van die ander ontvangen. En dat is heel erg.

De bloedsomloop in het lichaam is dan geblokkeerd.

Als je rechtvaardig bent zul je nooit een plafond bereiken, zo nu heb ik alles, ik geloof, ben gedoopt, vervuld met Gods Geest ik ken de bijbel een beetje en laat de rest maar zitten.

Dat kan niet, rechtvaardig zijn is leven en leven in geloof dat is een leven zonder eind,

Als je rechtvaardig bent geworden dan is dat je leven en dat is precies hetzelfde leven als Gods leven. Want Hij is DE rechtvaardige. Toen God de mens schiep, blies Hij zijn adem in de neus van de mens, en als wedergeboren mens, als mens die Hem gelooft, krijg je Zijn levensadem, Zijn Geest in je hart, in je denken, in je verstand. Je wordt er helemaal van doortrokken.

Je leeft niet zomaar iedere dag 5 minuutjes met de Heer en zo dat is klaar dat hebben we ook gehad. Nee, je denken wordt er helemaal van doortrokken, Paulus zegt; ik bid de hele dag. Hij ligt niet de hele dag op zijn knieën, gebedjes op te prevelen, nee hij leeft met de Heer, denkt Zijn denken, hij houdt van Zijn mensen. Hij is er helemaal VOL van, zoals je ook helemaal vol kunt zijn van liefde en geluk voor je partner of een kind of kleinkind. Of een vriend.

Er gaat geen dag voorbij of je denkt aan hem, doet dingen voor hem, vertelt dingen aan hem. Hij is verweven met jouw leven.

Je bent rechtvaardig omdat je gelooft in Jezus Christus. Omdat je gelooft dat Hij alles wat leugen in je was vergeven heeft. Omdat je gelooft dat je nu een nieuw leven hebt gekregen, terwijl je op aarde leeft, leef je vanuit het leven met Christus, dat wil zeggen dat je diezelfde gezindheid in je hebt, daar ben je gelukkig bij, dat hoort nu bij je en dat strooi je rond.

Als er in je lichaam, bijvoorbeeld in je teen een kloof zit, dan heb je daar last van dat hoort niet bij je en je gaat een zalfje gebruiken om die kloof weer te laten herstellen.

Zo is het geestelijk ook, als je geconfronteerd wordt met leugens of onrecht, dan hoort dat niet bij je en ga je op zoek naar wat wel waar is, zodat dat onrecht kan vervangen worden door recht en die wond weer kan herstellen.

Jezus zegt: gelijk ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig.

Waarom is Zijn oordeel rechtvaardig, omdat Hij het zelf is.

Wij zijn ook rechtvaardig geworden door Hem, maar onze rechtvaardigheid staat zo makkelijk onder emoties, die opgewekt worden door allerlei gebeurtenissen en gevoelens. Daarom zegt de bijbel ook, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. En verders staat er ook nog. De Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven.

Maar wat is het belangrijk om met datgene wat je hoort naar de Vader te gaan zodat je zonder zelf een oordeel te vellen, wel zelf de juiste houding naar die ander toe, kan bepalen. En weet je wat onze juiste houding is?

Dat we vrede brengen, vergeving, liefde, rust. Kort samengevat zegt de bijbel.

Laat het voor zover het van jou afhangt vrede zijn met alle mensen.

Als ik in staat ben boven persoonlijke pijn en gevoelens uit te stijgen en met een open hart die ander tegemoet kan treden, dan heb ik een WEG geopend naar vrede, herstel, van relatie.

Dat is de weg die Jezus liet zien. Dat is de weg die een rechtvaardige gaat. Niet de weg van perse je gelijk halen, je erkenning, je recht. Maar een weg van de minste zijn, een stapje terug doen, je andere wang toekeren. En dat is moeilijk, probeer het maar eens, dat kun je alleen biddend, samen met Gods Geest, omdat je Hem wilt laten zien in jouw leven.

woensdag 17 januari 2018

Dat is een weg, waarop je wandelt, waardoor je verder kunt gaan, waar je toekomst is.

Rechtvaardigheid heb je dus gekregen en iets wat je krijgt en wat bovendien nog het aller-aller beste is, daar mag je DANKBAAR voor zijn.

Daarom horen volgens mij rechtvaardigheid en dankbaarheid ook bij elkaar.

Iemand kan nog zo negatief tegen over je staan, die kan jou nog zo vervelend vinden, maar De Heer heeft jou rechtvaardig verklaard en dat is waar. En hoewel het vervelend is dat die ander zo naar over je denkt, de waarheid is; dat je gerechtvaardigd bent, dat je gaaf bent dat je een groot cadeau in je binnenste draagt, dat jij aan het herstellen bent en sprankelijk goed wordt. En dat jij uiteindelijk dat grote cadeau uit gaat delen.

De boze heeft het voor mekaar gekregen dat er een verkeerd beeld over rechtvaardige mensen bestaat. Dat zouden een stelletje sullige sukkels zijn waar je absoluut geen plezier mee kunt hebben.

Nou niets is minder waar, een echte rechtvaardige is een ijzersterke persoonlijkheid, die zit te zingen in de gevangenis, die bouwt een boot middenin een woestijn, die vergeeft zijn vijanden.

Een echte rechtvaardige blijft geloven en hopen en liefhebben, blijft bidden voor zijn nageslacht. Ook al gaat dat nageslacht een totaal andere weg. Die echte rechtvaardige blijft staan en is tot zegen voor zijn nageslacht. En dat nageslacht zal daar gelukkig door zijn.

Net zoals er staat. God laat zijn zon opgaan over goede en kwade mensen. Waarom? Omdat God van al die mensen houdt en zijn weg een weg van liefde en geven is en omdat Hij blijft geloven dat Hij eens, alles in allen zal zijn.

We kunnen ons er geen voorstelling van maken, waarom niet? Omdat wij zien op het zichtbare omdat wij ons laten imponeren door het kwaad, door de leugen.

Wat is je voedingsbron? Jezus zegt: Ik ben het brood des levens, u kent allemaal dat verhaaltje van die oude man, die zei, dat hij twee wolven in zich had, die wolven waren eigenlijk met elkaar in gevecht. Een wolf wilde het goede en de andere wolf wilde alleen maar het kwade.

De kleinzoon van de oude man vroeg, opa welke wolf won? Ja zei opa, die wolf die ik het meeste voeding gaf.

Welke gedachten geef je het meeste voeding? Dat de dingen die God zei, voor vroeger waren en nu niet meer werken? Dat je het toch niet kan? Dat iemand een hekel aan je heeft?

Of geloof je wat waar is. Dat er iemand is die jou door en door kent en onnoemlijk veel van je houdt.

Dat Zijn genade Zijn kracht genoeg is om je geloof vast te houden, om het wel te kunnen.

Dat God ook nu nog steeds maar weer doorgaat om in mensen Zijn persoonlijkheid tot uiting te laten komen. Zodat jij ook kan liefhebben. Eerlijk kan zijn, positief en dankbaar.

Er was vroeger een prediker in Nederland en een van zijn geliefde uitdrukkingen was: Niet janken, maar danken.

Ik vond dat altijd heel erg cru gesteld. Iemand kan echt verschrikkelijk veel verdriet hebben en dan kan het een opluchting zijn om eens flink te huilen.

Helemaal waar, je hebt je traanklieren niet voor niets gekregen, maar gelukkig ben je geschapen met veel meer lachspiertjes dan traanklieren. God wil namelijk niet dat je in je verdriet blijft hangen, dat je verdriet jou volkomen verlamd en ongeschikt maakt om te leven.

Laat je verdriet je leven niet voeden, maar laat je troosten door Zijn Geest, door Zijn mensen en ga je weg weer. Zodat je zonen na je zalig zijn.

Ga steeds weer je weg, want wij zijn Zijn handen en Zijn voeten, wij zijn zijn waarheid, Wij zijn zijn open hart naar mensen toe.

woensdag 17 januari 2018

En dat zijn allemaal dingen die je gekregen hebt, rechtvaardigheid, geloof, liefde, eerlijkheid en trouw en zelfs dankbaarheid.

Het zijn cadeau's, ze zijn van jou. Pak ze uit en ga er mee je weg, je leven. Accepteer niet dat ze niet werken bij jou, doe iedere leugen weg en wordt een sprankelijk, ijzersterk mens, die voor al zijn zonen, al zijn burens, al zijn familie en al zijn gemeenteleden tot zaligheid is. Tot zegen is.

Wees dankbaar voor het leven het Goddelijk Leven dat in je is. En laat het door niets of niemand afpakken.

God heeft gezegd. LEEF en Hij maakte je schoon, Hij maakte je rechtvaardig, ga je weg als rechtvaardige, iemand die de grote Rechtvaardige gelooft, en je vruchten zullen zoveel zijn.

=====